

'Ik heb hier een taak te verrichten'

Door Ariane Kleijwegt

De koning van het pinnen wil na 50 jaar ondernemen een religieuze boodschap kwijt

Amsterdam - Het klinkt paradoxaal. De man die rijk werd met de levering van pinautomaten ergert zich als overtuigd christen aan de 'aardse' focus op geld en hebzucht. Nu hij ouder wordt en de dagelijkse leiding van zijn softwareconcern aan anderen overlaat, is de ontkerkelijking Cor van de Velden (77) een doorn in het oog. Die irritatie zette de oprichter en eigenaar van het Arnhemse CCV, marktleider in de levering van pinautomaten, er twee jaar geleden toe aan een boek te schrijven met de titel: Toevallig is God niet dood. Een boek waarin de mentaliteitsverandering van Nederland wordt opgehangen aan de afkeer voor religie. De ondernemer die vroeger dominee wilde worden heeft een boodschap te verkondigen.