

PERSBERICHT

April 2008

Zojuist verschenen:

‘Toevallig is God niet dood’

door Cor van de Velden.

Dit boek werpt een nieuw licht op de vraag of God nu wel of niet bestaat.

De auteur neemt ons mee op reis door de tijd en toont aan dat ogenschijnlijk op zichzelf staande feiten en gebeurtenissen bij nadere beschouwing een organische eenheid over God blijken te zijn.

Hij betoogt dat de evolutieleer van Darwin vanaf de oerknal niet haaks staat op de scheppingsleer en beschrijft de machtige concepten die de basis hiervan vormen. Hij ontrafelt de misvatting dat wetenschap en de Verlichting niet samen kunnen gaan met geloof. Hij analyseert filosofen van de Verlichting, onder wie Descartes en Jean-Jacques Rousseau, die God niet afschreven.

En hij gaat in op het veelgebruikte argument: “Waar was God toen deze ramp gebeurde?” Beschrijft vele ‘wonderen’, zoals bijna-dood-ervaringen, de kracht van stilte en de woestijn, alle onverwachte verschijnselen die wijzen op het bestaan van God.

In het slothoofdstuk maakt de auteur de cirkel rond en concludeert hij: Het is de moeite waard je tot God te wenden voor zingeving en dat in de plaats te stellen van kou, afstand, egoïsme en onpersoonlijk leven; de wereld van individuele vrijheid boven alles en het recht op beledigen voor iedereen.

Op die manier ontstaan in de maatschappij bezielende verbanden, die leiden tot naastenliefde, fatsoensnormen en verantwoordelijkheid.

Daarmee houdt de auteur ons een spiegel voor: is onze moderne samenleving beschaafd genoeg? Houden wij voldoende rekening met de ander? Halen wij uit ons leven wat erin zit? God is Geest en laat zich niet bewijzen, maar daagt ons uit te laten zien wie we zijn.

Over de auteur

Cor van de Velden (1931) is behalve auteur succesvol ondernemer. Hij is mede-grondlegger van de PIN-betaling en oprichter van CCV, marktleider op het gebied van Europees elektronisch betalingsverkeer. CCV viert dit jaar zijn 50-jarig bestaan.

Dat Van de Velden een doorzetter is, bleek al vroeg. Als kind was hij in de Tweede Wereldoorlog loopjongen voor de Ondergrondse. Op het lyceum knokte hij net zo lang tot hij ook de moderne talen machtig was.

Door de snelle groei van zijn bedrijf in de jaren zestig werd Van de Velden zich steeds meer bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die vindt zijn basis in zijn christelijke levensovertuiging: “Practise what you preach,” is zijn motto. Een levenswijsheid die in religieuze zin mens en maatschappij veel verder brengt dan allerlei theologische verhandelingen over het al dan niet bestaan van God, zo is zijn overtuiging.

Op zijn talrijke reizen stelde Van de Velden steeds opnieuw vast dat veel mensen in West-Europa onverschillig staan tegenover religie en God. Dat bracht hem ertoe zich te verdiepen in de literatuur over godsdienst, wetenschap en het ontstaan van het heelal. Hij werd bevestigd in zijn geloof door zijn ontdekkingen van wonderen, bijna-dood-ervaringen en andere spirituele verrassingen die volgens hem aanwijzingen zijn voor het bestaan van God.

Einde persbericht

Informatie voor de media:

Naar aanleiding van het boek is een website gelanceerd.

www.toevalligsgodnietdood.nl

'Toevallig is God niet dood'

Cor van de Velden © 2008

176 pagina's

ISBN: 978-90-8788-040-8

BDU Uitgevers te Barneveld in samenwerking met GM Uitgevers te Ede

Inlichtingen, opvragen recensie-exemplaar, afspraken met de auteur:

Helma Coolman

Tel. 06-22468107

e-mail: info@helmacoolman.nl